

Batavia, 7 December 1947

Aan:
Bureau Gravendienst
Soerabaia.

Mijne Heren,

Hierbij vraag ik Uw aandacht voor het volgende:

In Mei 1947 ontving ik van de Nefis te Soerabaia bericht, dat mijn zuster, Mej.N.L.Guldenaar, geboren 4 Februari 1914 te Salatiga op onbekende datum te Sidoardjo is overleden. Dit is gebeurd in extremisten-tijd. De mogelijkheid bestaat dus dat ze vermoord is. Volgens de Nefis moet mijn zuster op ons eigen erf begraven zijn, 5 km. buiten Sidoardjo, waar we een Melkerij "Speranza" genaamd, gehad hebben.

Aangezien wij daar in de buurt, n.l. in Boedoeran, op de Europese begraafplaats een grafkelder hebben, zou ik U willen vragen, of het mogelijk is dat de herbegravenis daarheen kan plaats hebben, en hoeveel de kosten, die er aan verbonden zijn bedragen.

Daar ik in Maart 1948 met verlof in Soerabaia zal komen, zou ik gaarne van U vernemen of de herbegravenis tegen die tijd kan plaatsvinden.

Ingesloten doe ik U toekomen een copie brief ~~en~~ tekening van de Nefis, die U misschien van dienst kunnen zijn.

Uw berichten tegemoetziend en bijvoorbaat dankend voor de te nemen moeite.

Hoogachtend,

M. J. M. Guldenaar

Afz.: Mej.J.M.Guldenaar.
p/a Stoomv.Mij."Nederland"
Koningsplein West 3
Batavia.-



Niet op schaal.

De Rapporteur

w/g.
H. GROOTHUIZEN
Olt.

23-5-'47.